

25 juli 2018 Feest van St.-Jakob in Kapellen



De gemeente Kapellen in de Antwerpse Noorderkempen is de Jakobsgemeente bij uitstek. In het gemeentewapen prijkt immers St.-Jakob, en dus komt hij ook voor op alle straatnaamborden. Er wacht ons een warm welkom voor de viering van zijn feestdag.

Programma:

Vanaf 10 u. welkomstkoffie in RVT Zonnewende, Kerkstraat 5, 2950 Kapellen (tegenover de St.-Jakobskerk)

Om 11u. misviering in de St.-Jakobskerk

Om 12.30 u. warme maaltijd in Zonnewende

Om 13.45 u. keuze uit de namiddagactiviteiten:

1. bezoek aan St.-Jakobskerk met zijn jacobalia o.l.v. gids Gert Celen (wandelaafstand)
2. rondleiding in het Arboretum van Kalmthout o.l.v. natuurgids Miet Wymeersch, met als thema "Bomen en religie" (carpooling)
3. bezoek aan de Smoldersklok o.l.v. de zoon van maker Smolders (wandelaafstand)
4. bezichtiging van het "Loopgravenpad" n.a.v. 1918, o.l.v. de samensteller

Jan Ingelbrecht (carpooling)

Om 16.30 u. café "De Ware Jakob" aangeboden door de gemeente Kapellen, aan het pelgrimsbeeld tegenover de kerk

Deelname : 10 € bij inschrijving. Betalingsmodaliteiten cfr. inschrijvingsformulier.

Maaltijd: donativo

Inschrijven via **dit formulier** tot 18 juli 2018.

Bereikbaarheid:

- **Trein:** Antwerpen -Essen, halte Kapellen. Door Stationsstraat, daarna schuin rechts Dorpsstraat. Verder links Kerkstraat (10-15 min.).
- **Bus** 720 Antwerpen Rooseveltplaats (9.05 u. perron 22) - Ekeren-Kapellen (9.44 u. halte Dorp)-Putte. Wandelen Dorpsstraat tot aan Kerkstraat.
- **Auto:** ondergrondse parking achter Zonnewende, Kerkstraat, Kapellen